



Kerkdiensten

- 28 april 2024 Om 10.00 uur dienst in de Kerk aan de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. Voorganger is ds. Marina van der Zwaag.
- 4 mei 2024 Om 19.00 uur Oecumenische dienst t.g.v. dodenherdenking in de Quirinuskerk te Halsteren. Voorganger is ds. Marina van der Zwaag en pastor Lenie Robijn.
- 5 mei 2024 Om 10.00 uur dienst in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Voorganger is ds. Hans de Bie.
- 9 mei 2024 Hemelvaartsdag. Om 10.00 uur gezamenlijke viering van de Brabantse Wal kerken in de Protestantse Kerk te Steenberg. Voorganger is ds. Ravensberg.
- Zie uitnodiging pagina 3**
- 12 mei 2024 Om 10.00 uur is er een dienst in de Kerk aan de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. Voorganger is mevrouw Bienenke de Waal.
- 19 mei 2024 Pinksteren. Om 10.00 uur is er een dienst in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Voorganger ds. Marina van der Zwaag. **Zie informatie onder kopje "Predikant"**
- Om 10.00 uur dienst in de Kerk aan de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. Voorganger is ds. Hans de Bie.
- 26 mei 2024 Om 10.00 uur is er dienst in de Kerk aan de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. Voorganger is ds. Willem Vermeulen uit Bergen op Zoom. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Bus- en/of taxivervoer

Wilt u voor het gaan naar de kerkdiensten gebruik maken van taxivervoer, dan kunt u het beste contact opnemen met de heer **Gerrit Hardeman**. Tot zaterdagavond 20.00 uur via tel. 0164-683948 of mobiel 06 154 007 53. De heer Gerrit Hardeman zorgt ervoor dat de taxidienst wordt ingeschakeld.

Voorbede

U kunt uw verzoek om voorbeden doorgeven aan ds. M. van der Zwaag-de Haan. Graag voor zaterdag 18.00 uur. U kunt haar bereiken via tel.nr 06 23697249 of via e-mail: m.zwaaghaan@hetnet.nl. Wanneer u **geen** gehoor krijgt en niet teruggebeld wordt, of geen reactie krijgt op uw mail, kunt u Plonie van Ooijen benaderen: 06 12911495, plonievanooijen@msn.com.

Predikant

Pinksteren in Halsteren: de vruchten van de Geest.

Twee jaar geleden stond op de Floriade in de tuin van paviljoen Fruitful City een Tiny Church. Daaromheen was een labyrint aangelegd, waar twaalf kunstwerken stonden: de vruchten van de Geest. Negen van deze vruchten worden in Galaten 5: 22 en 23 genoemd. Tijdens de preek worden de beelden die bij deze vruchten horen, getoond, waarbij een lied wordt gezongen, een (zelf gemaakt) verhaal of (zelf gemaakt) gedicht wordt voorgelezen, of een lied via YouTube ten gehore wordt gebracht. Van harte welkom bij deze dienst!

Cursus 7 + 1, basiscursus geloven.

Een aantal jaar geleden heeft ds. Peter Hendriks een cursus gemaakt, een variant op de Alphacursus, met 7 + 1 hoofdstukken. Het zijn 7 + 1 ontmoetingen met God. Aan de orde komen de onderwerpen geloven, God, Jezus, Goede Vrijdag en Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, stilte zoeken, een manier van leven en uitzicht houden. Bij elk hoofdstuk hoort een kort filmpje. Zie ook www.7plus1.nl



Een gemeentelid uit Fijnaart wil graag belijdenis doen en gedoopt worden. Als kind is ze niet gedoopt. Omdat de Protestantse Gemeente daar vacant is heb ik met de kerkenraden van Halsteren/Nieuw-Vossemeer en Fijnaart afgesproken dat ik haar hierin begeleid. Met haar ga ik de cursus 7 + 1 doen. Maar ze vindt het leuk als er meerdere gemeenteleden bij aansluiten, zowel uit Fijnaart als uit Halsteren/Nieuw-Vossemeer. Daarom mijn vraag; wil je meedoen met deze cursus? Hoeveel avonden en welke avonden we bij elkaar komen en waar, gaan we afspreken met hen die zich hebben opgegeven. **De cursus is ook heel geschikt voor gemeenteleden die gepokt en gemazeld zijn in het Christelijk geloof.** In Ter Aar heb ik drie

keer deze cursus geven met voornamelijk gemeenteleden. Graag hoor ik uiterlijk 15 mei wie mee willen doen. Ook in Fijnaart wordt deze oproep gedaan met dezelfde deadline.

Hartelijke groet, ds. Marina van der Zwaag.

Uitnodiging vanuit Steenberg en voor de Dienst met Hemelvaart

Uitnodiging dauwtrappen/ ontbijt/ dienst van Hemelvaart

“Dauwtrappen”

Als Jezus, zoals voor hem Elia en Henoch, in de hemel wordt opgenomen, blijven de leerlingen starend naar de hemel achter. Tot een engel hen met hun aandacht weer terug naar de aarde brengt.

Voor iedereen die de kerkdienst met Hemelvaart gaat bezoeken is er de gelegenheid om tijdens een wandeling 'te landen' op de aarde.

Wat is er nu om ons heen te zien?

Waar staan we zelf. Voel je voeten, de wind in je haren, hoor de zingende vogels, het ruisen van de wind, het prachtige groen.

Is dit niet Gods schepping?

Wees welkom, bij de wandeling, het ontbijt, de viering!

Op 9 mei a.s. is het Hemelvaart.

Vanuit de Brabantse Wal zal er een dienst worden gehouden in de Protestantse Kerk te Steenbergem met als voorganger ds. Annet Ravensberg.

Hieronder het programma:

Plaats: Kerkgebouw Protestantse Kerk (Kerkplein 7 Steenbergem)

Datum: Donderdag 9 mei 2024

Wandeling: 8.00 uur kerkgebouw (Kerkplein 7 Steenbergem)

Ontbijt: 9.00 uur kerkgebouw (Kerkplein 7 Steenbergem)

Dienst: 10.00 uur kerkgebouw met ds. Annet Ravensberg

Het is uiteraard ook mogelijk de wandeling over te slaan en met het ontbijt te beginnen of alleen de dienst bij te wonen.

In verband met de inkopen en verdere organisatie willen we graag de aanmeldingen voor vrijdag 3 mei a.s. van iedereen ontvangen.

Aanmelden kan via de mail (met beantwoording van onderstaande vragen) of inlevering van onderstaand opgave-strookje, hiervoor staat een doosje achter in de kerk.

Conny Bom-Hensen. connybom@autobom.nl 0167 – 56 47 45

Op 9 mei 2024 neem ik/nemen wij graag deel aan:

1 Dauwtrappen/ wandeling

2 Ontbijt

0 Naam:

0 Ik/wij kom(en) met personen

Gemeentebijeenkomst

De kerkenraad nodigt u van harte uit aanwezig te zijn bij onze jaarlijkse gemeentebijeenkomst, die dit jaar wordt gehouden op 29 mei a.s. om 20.00 uur in basisschool De Springplank, Burg. Elkhuizenlaan 55, Halsteren. Tijdens deze bijeenkomst vragen wij uw goedkeuring voor de jaarcijfers 2023 en willen wij u informeren over de Toekomst Brabantse Wal – de samenwerking van de 4 protestantse gemeenten op de Brabantse Wal. Wij hopen u deze avond te ontmoeten.

Open kerk Martinuskerk Halsteren 4 mei 2024.



Stekjesmarkt en nu elke 1^e zaterdag van de maand inzameling voor de voedselbank. Zaterdag 4 mei is er weer Open Kerk in de Martinuskerk te

Halsteren. Van 11.00 tot 14.00 uur staat de deur open voor iedereen die een kopje koffie of thee komt drinken. Maar ook voor een praatje of een luisterend oor. Van harte WELKOM.

Deze zaterdag houden we de alom bekende stekjes markt. Iedereen die stekjes van kamer en of tuinplanten heeft kan deze komen brengen en weer andere meenemen, voor een klein bedrag kan uw tuin er b.v. weer anders uit gaan zien. De opbrengst is voor het onderhoud van beide kerken. *Een vriendelijk verzoek is, om de lege potjes weer in te leveren!*

Aktie voedselbank

Vanaf deze dag, Open Kerk 4 mei zal er in navolging van onze actie voor de voedselbank begin dit jaar voortaan elke Open Kerk zaterdag een doos staan om houdbare etenswaren te doneren. De voedselbanken hebben nog steeds heel grote tekorten en zijn iedereen bijzonder dankbaar voor de gaven. Ook als er kerkdienst is in Halsteren kunnen spullen worden ingeleverd.



SAMS KLEDINGACTIE.

Zaterdag 20 april was er weer de mogelijkheid kleding enz. in zakken in te leveren bij de Quirinuskerk in Halsteren.



De opbrengst hiervan is bestemd voor het onderwijs in Ethiopië, waarmee u kinderen een toekomst geeft. De opbrengst is 765 kg!

Op de foto kunt u zien dat de mannen heel tevreden waren! Iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd, hartelijk bedankt!

Inloopochtend



Elke 3^e woensdag van de maand is er inloopochtend in De Baak dus op 15 mei 2024. U bent van harte welkom voor een gesprekje, kopje koffie of thee. Van 10.00 uur tot 11.30 uur.

ZWO



Opbrengst spaardoosjes 40 dagen tijd

De opbrengst van de spaardoosjesactie in de 40 dagen tijd was bestemd voor de opleiding van kansarme jongeren in het noorden van Colombia. Dit heeft € 260,37 opgebracht. Tezamen met de collecte op Paasmorgen is het totaal € 427,43. Een mooie bijdrage om dit werk in Columbia mogelijk te maken. Ieder die daaraan bijgedragen heeft: hartelijk dank. Namens de ZWO-commissie, Bas den Hollander

Pinksterzendingscollecte



De Pinksterzendingscollecte op 19 mei is bestemd voor **Gemeenteopbouw voor dorpskerken in Bangladesh**. In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en te blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw, dat bestaat uit bijbelonderwijs, kinderwerk, het opleiden van lokale voorgangers en

diaconaat.

Lokale voorgangers leren tijdens trainingen hoe zij kunnen voorgaan in een dienst, de zangdienst kunnen leiden, zondagsschool kunnen geven of leiding kunnen geven aan een jongeren- of vrouwengroep. Dankzij dit programma kunnen de gemeenten groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.

In een aparte brief zullen we nog wat meer informatie over dit werk geven.

De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Namens de ZWO-commissie,

Bas den Hollander

Benoeming van onze oud-predikante Trijnie Bouw tot preses van de synode



Onze oud-predikante Trijnie Bouw is door de synode tijdens de vergadering op 19 april benoemd als haar nieuwe preses, voorzitter dus. Deze benoeming is per 1 juni 2024. Ze volgt ds. Marco Batenburg op. Op onderstaande link kunt u dit bericht van de protestantse kerk lezen, waar ook een link bij staat, waar u de toespraak van Trijnie kunt lezen, die ze hield tijdens deze vergadering. Erg mooi om te lezen!

<https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:d51e5d79-a5b1-4e8c-885a-ebfcdeb68737>

en dan Hyperlink openen

Geraniumactie 2024



U hebt nog tot maandag 29 april gelegenheid geraniums te kopen bij de heer Gerard Boekestijn. De opbrengst bestemd is voor onze gemeente. Bestelbonnen liggen in de kerk en kunt u ook vinden op onze website www.pghnv.nl. Telefonisch of via e-mail bestellen mag ook: tel nr. 0164-685 605 e-mail: gboekestijn@hetnet.nl.

De geraniums kosten €1,75 per stuk en kunnen op 4 mei tussen 10.00 en 12.00 uur worden opgehaald bij de fam. Boekestijn, Dorpsstraat 95, Halsteren.

Vakantieweek in Doorn, van 6 - 13 april

Dit jaar voor de 45e keer(!) was er weer de vakantieweek in Doorn, in New Hydepark. Een week lang vakantie voor ouderen en/ of mensen met een beperking, die door hun leefomstandigheden, niet zelf op vakantie kunnen. De PKN organiseert elk jaar 92 vakanties voor mensen die zorg nodig hebben, samen met nog. 1750 vrijwilligers, deels met zorg/ verpleegervaring, deels zonder.

Deze week was de regio West-Brabant aan de beurt. Uit Breda, Roosendaal, Zevenbergen, Willemstad, Lage Zwaluwe, Bergen op Zoom en Halsteren waren er 55 gasten, voor wie zo'n 25 - 30 vrijwilligers meegingen, om hen de nodige zorg te bieden. Ds. Wim Lolkema was tot en met woensdag aanwezig. Hij heeft de dienst van Schrift en Tafel verzorgd in de kapel op zondagmiddag. Zo heeft hij ook de maaltijden op een heel fijne manier geopend en afgesloten. Hij was steeds beschikbaar voor een gesprek, voor wie dat maar wilde.

Ook vanuit onze kerk was er een flinke vertegenwoordiging gasten en vrijwilligers.

Voor de gasten is er een heel programma aan leuke georganiseerd. Elke dag startte met een leuk uurtje 'gymnastiek', waar o.a. Peggy zich voor inzette.

Zo heeft Ria Jeroense een schilderachtend georganiseerd, en het resultaat was een fleurige tentoonstelling van enkele tientallen schilderijen van bloemen en vlinders. Er waren een aantal optredens: van het Doornse koor 'de Badparels', en een drietal artiesten uit onze dorpen. Wat



elke keer steeds swingend werd, en natuurlijk met een polonaise, al of niet met rollators of rolstoel, wat de pret niet drukte, in tegendeel! De bonte avond was helemaal top: over wat een talenten bleken zowel enkele gasten als vrijwilligers te beschikken, om vol humor en creativiteit uit te pakken, tot groot plezier van iedereen!

Overdag was het - op 2 dagen regen na - heerlijk vertoeven op het terras, of wandelen in het mooie park rondom de vijver en in de bossen. Ook

konden de gasten mee met een duofiets of met de golfkar. Echt genieten was het, en je zag steeds stralende gezichten. De blijheid overheerste, wat er aan zorg nodig was, was ondergeschikt. Het was de hele week een warm bad in de eerste plaats voor de gasten, want daar ging het om, dat ze met een week vol mooie herinneringen naar huis terug konden: maar ook voor de vrijwilligers - wat mooi, om zo hier een steentje aan bij te kunnen dragen!

Veel gasten kijken nu alweer uit naar volgend jaar!

Namens de gasten en vrijwilligers uit Halsteren,

Janneke KleinJan

Wat we verder nog willen delen:

<https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/gebed-voor-tijdgenoten/>

Wilt u reageren op deze gemeentebrief? Mail s.v.p. naar Janneke KleinJan
jckleinjan@gmail.com of naar Gea Ros gearos@home.nl

U kunt u hier **aan-** of **afmelden** voor deze nieuwsbrief